

World Literature Assignment II

Swedish

Tobias Blom
IB-Number: 0813 – 007

**“Ett brev från en av Jesu lärjungar
till Pontius Pilatus”**

Per Brahegymnasiet, Jönköping, Sweden
Word count: 789

Detta är ett tänkt brev från en av Jesus lärjungar till Pontius Pilatus, som dömde Jesus till döden. I Bulgakovs "Mästaren och Margarita" skildras hur Pilatus känner tvivel, att han blivit berörd av mötet med mannen, och att han känner oro och saknar lugn efter mötet och avrättningen. Brevet ska ju vara ett formellt brev, likt ett brev från mig till Kungen eller landshövdingen skrivet med respekt, och med ett relativt högt språk. Det som var svårt var att tänka sig in i situationen skribenten befinner sig i, den sorg som måste färga ordvalet och meningarna. Han har samtidigt en stark övertygelse om att han måste skriva det han skriver, och helt övertygad om att det är sant. Detta är också ett brev skrivet ur ett bibliskt perspektiv. Skribenten är ju övertygad om att Jesus var Guds son och därför kommer det handla mycket om vem Jesus var för honom. Jag försökte ta upp händelser som Bulgakov tar upp i sitt verk, och skriva vad en lärjunge antagligen tyckte och tänkte. Händelser som både Bulgakov och bibeln nämner speglas med största sannolikhet från den bibliska synvinkeln, beroende på att jag ser bibeln som en trovärdigare källa, sett ur ett historiskt perspektiv.

Högst ärade Pontius Pilatus
Riddare, och ståthållare över Judéen

Hell Caesar.

Jag, en vän och lärjunge till Jesus från Nasarets, hälsar Dig med Guds frid.

Som alla här i Jerusalem vet har Jesus från Nasaret, vår mästare och Guds enfödde son, född av jungfru Maria då Herodes var ståthållare i Judéen och Galiléen, avrättats på ett kors utanför staden vid Golgata. Han som inte gjort något ont, inte brutit mot lagen, eller kan anklagas för varken förtal eller missgärning, har nu efter en orättvis rättegång avrättats.

Vi vill nu i detta brev berätta vad Han berättat för oss, under den sista tiden han var med oss. Han talade, och kom ofta tillbaka till detta, att Han en dag skulle bli tillfångatagen, dömd och korsfäst. Han har vid upprepade tillfällen citerat ur Skriften om vad som skulle komma att hända med Människosonen, och hela tiden var Han viss om att det var Honom som Skriften beskrev. Till och med när Judas Iskariot tillsammans med Dina soldater arresterade Jesus i Getsemane gjorde Han inget motstånd, vi drog vapen och Jesus sade till oss att vi skulle lägga ned vapnen med orden: "Stick tillbaka ditt svärd. Vet du inte att all som griper till svärd skall dödas med svärd"¹. Han lät sedan sig arresteras för att det profeten Jesaja sagt skulle uppfyllas.

Du tror kanske att det Du gjorde var något som alla skulle ha gjort i Ditt ställe. Så är inte fallet. Du var utvald av Gud att just på denna påskhögtid skicka Sonen in i döden för att Han skulle dö för våra synder, allt som vi gjort orätt, för att Han tre dagar senare skulle uppstå ifrån dödsriket, visa sig för mer än femhundra män och för att sedan fara upp till himmeln, där han nu sitter på Faderns högra sida.

Vi har fått kännedom om att Du vid minst tre tillfällen förklarat Jesus från Nasaret oskyldig, för att sedan döma honom till döden för att inte uppror skulle utbryta i Jerusalem. Vi förstår att Du vet att han inte var skyldig till de brott han dömdes för, att han skulle vara upprorsmakare och rebell, men vi förstår samtidigt varför Du dömde honom, för att Gud hade befallt dig att döma, Du var utvald innan Du föddes, utvald att göra det som måste göras. Känn ingen tvivel. Den man som dött, som har Du talat med, har förvandlat Ditt liv och det vet Du, Du känner det. Be till Gud, och ta emot honom som din frälsare och räddare så ska Du få träffa honom när Han kommer tillbaka och hämtar de som tror på honom.

¹ Matt. 26:52

Jag vill till sist beskriva hur vi träffade Jesus. Han kom till oss när vi, alla hans lärjungar satt och sörjde Hans död, då kom Han till oss, visade sina sår, i händer och fötter, och såret i sidan. Han sade att vi skulle berätta för alla om Honom och jag vill först skriva och berätta detta för Dig. Jesus har all makt i Himmelen och på jorden, han har makt över de levande och över de döda och döden. Han har makt att förlåta Dina synder. Så ta emot Hans kärlek och välsignelse.

Jesu lärjunge och efterföljare.

Bibliografi:

Mästaren och Margarita
Nya Testamentet, 1981
Handbok för livet

Michail Bulgakov
Svenska Bibelsällskapet
Internationella Bibelsällskapet

Norstedt
InterBible AB
Svenska Tryckcentralen

Trondheim, 1994
Örebro, 1989
1994